

## Ervaring

Het allerbelangrijkste is dat het een veilige plek is, met vaste begeleiders die er al jaren werken.

Sommigen al 11 jaar, probeer dat maar eens in de woonbegeleiding of welke andere vorm van dagbesteding.

Toen er gedetineerden bij kwamen leek het alsof de veiligheid zou verdwijnen, maar juist mensen met ggz, autisme aanverwante stoornissen en licht verstandelijke beperking hebben zelf ook kans om per ongeluk met justitie in aanraking te komen. Soms door oplichting, soms door op een slimme manier geld te willen verdienen, soms door de regels niet te begrijpen en daardoor de wet te overtreden. En hier krijgt iedereen de kans om zichzelf te zijn.

En naar eigen vermogen mee te doen.

Mijn vriendin omschrijft het als een plek waar je naartoe wilt gaan, ook al heb je geen zin (in tegenstelling tot een plek waar je naartoe moet omdat dat beter voor je is). Zij zal haar vaste afspraak hier niet af zeggen voor de kapper of tandarts, wat ze wel eens doet met de thuiszorg als dat zo uitkomt.

Naast dat ze ruimte bieden als koffiekamer voor de wijk, laagdrempelig, fietsen reparatie voor een kleine beurs, verkoop van allerlei zelfgemaakte producten, maar dat is algemene info.

Almelo, 05-08-2024